

*I begynnelsen
skapade Gud
himmel och jord.*

1 MOSEBOKEN 1:1

VÄRLDENS BÖRJAN

FÖRE TIDENS BÖRJAN fanns det inga höga träd, inga mäktiga berg och ingen stjärnhimmel. Då fanns bara Gud. I Bibeln, Guds eget sanna ord till oss, berättar han själv hur världen kom till.

Gud skapade himmel och jord av ingenting. Men jorden hade ingen form och den var tom. Då sa Gud: "Varde ljus!" och så blev ljuset till. Gud har nämligen all makt och han skapade himmel och jord och allt som finns där endast genom att uttala sitt allsmäktiga ord.

Gud skapade allt på sex vanliga dagar. Det tog honom inte miljoner år. Bibeln, som är Guds ord, bekräftar att det skedde på sex dagar med orden: "Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen." Likadant står det om den andra till och med den sjätte dagen. Varje dag uttalade Gud sitt allsmäktiga ord och genom detta ord blev allt till – ljuset, himlen, torra land, hav och floder, örter och träd, sol, måne och stjärnor, fiskar, boskap och vilda djur. Gud skapade också naturlagarna som styr universum och allt liv på jorden.

Den sjätte dagen skapade Gud människan, man och kvinna. Av alla synliga varelser som Gud skapat är hon unik och det av flera skäl. Adam, den första mannen, formade Gud själv av stoft från jorden. Och Eva, den första kvinnan, gjorde Gud av ett revben från Adam. De blev verkligen skapade på ett underbart sätt.

Människan var också enastående därför att hon skapades till Guds avbild. Det betyder inte att hon såg ut som Gud. Det kan hon inte göra eftersom Gud är en ande. Gud har inte någon kropp som vi människor har. Att människan skapades till Guds avbild innebär att hon vid skapelsen var fullkomlig och perfekt, precis som Gud. Hon var utan synd och hade en fullkomlig kunskap om Gud. Ja, när Gud hade avslutat hela sin skapande gärning sa han att allt var "mycket gott".

Människan är unik. Gud gav henne kropp och själ. Han gjorde henne till en moralisk varelse som är ansvarig för sina handlingar. Gud skapade människan att leva i en evig gemenskap med honom.

Människan fick också ett speciellt uppdrag av Gud.

Hon skulle råda över världen och allt som finns i den. Hon skulle vårda fiskarna i havet, fåglarna under himmelen, boskapen och jorden och alla varelser som rör sig på jorden. Det är ett oerhört stort ansvar Gud har gett mänskligheten.

Men genom att synden kom in i världen förändrades allt. Människorna tar inte längre hand om Guds skapelse så som de borde.

I stället för att vara goda förvaltare av skapelsen förstör vi den vackra värld Gud har skapat. Vi förorenar luft och vatten med giftiga utsläpp. Vi skräpar ner i våra städer och förgiftar naturen. Vi dödar de vilda djuren tills de blir utrotade och avverkar skog utan att sörja för återväxten.

Vi har inte varit de goda förvaltare av Guds skapelse som vi borde. Vår värld är INTE den vackra skapelse som Gud en gång gjorde.

Vi kan inte ens sköta om vår egen kropp på ett ansvarsfullt sätt. Vi missköter vår kropp när vi har ohälsosamma matvanor. Vi förstör vår kropp när vi missbrukar alkohol, tobak och narkotika. Vi är inte de fullkomliga varelser som Gud en gång skapade.

I stället för att missköta oss själva och världen omkring oss borde vi vara tacksamma mot Gud. Vi borde tacka honom för vår hälsa och ta väl hand om vår kropp. Vi borde prisa Gud för att vi är skapade så fantastiskt fint. Ingen annan varelse kan tänka och tala som vi. Ingen annan varelse kan använda sina händer som vi. Ingen annan varelse har en sådan själ som vi. Med ingen annan varelse kommunicerar Gud så som han gör med oss människor.

Vårt liv är en gåva från Gud. Genom att vi tror på Jesus Kristus, Guds Son, kommer vi en gång att återvända till Gud som har gett oss livet. Låt oss då höja våra röster och prisa Gud med orden: "Tacka Herren, ty han är god!"

LÄS MER OM SKAPELSEN I FÖRSTA MOSEBOKENS 1:a och 2:a KAPITEL I BIBELN.

*Gud skapade
människan till
sin avbild. ... Till
man och kvinna
skapade han dem.*

1 MOSEBOKEN 1:27



Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden.

ROMARBREVET 5:12

GUD GER MÄNNISKAN ETT LÖFTE

NÄR GUD SKAPADE man och kvinna gav han dem unika egenskaper så att de skulle komplettera varandra på ett underbart sätt och bilda familj. Men Adam förleddes till synd av Eva som blev frestad av djävulen. Konsekvenserna av detta blev fruktansvärda för människorna och hela världen. Låt oss se vad som hände.

När Gud hade skapat världen placerade han våra första föräldrar i en vacker trädgård, Edens lustgård. Det måste ha varit en mycket vacker plats. Där växte alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av. En flod som försåg människor, växter och djur med vatten rann genom lustgården. Adam och Eva var lyckliga. Arbetet där var inte slitsamt utan en glädje.

Men Gud gav Adam en befallning. Han sa att Adam inte fick äta frukt från trädet med kunskap om gott och ont, som stod mitt i trädgården. Gud sa att Adam skulle dö om han åt frukt från det trädet.

Satan, en ängel som hade blivit syndig, kom då in i handlingen. Han ställde frågor till Eva. Satan frestade henne med orden: "Ni skall visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter frukt från trädet med kunskap om gott och ont, då blir ni som Gud och vet vad gott och ont är." Satans lögn fick Eva att tvivla på Guds godhet. Hon såg att frukten på det förbjudna trädet var lockande eftersom man enligt Satan fick förstånd av det. Hon tog och åt. Sedan gav hon lite frukt till Adam som var där med henne. Även han åt. De var olydiga mot Guds enkla befallning. De syndade. De drog Guds förbannelse över sig själva och världen de levde i. De dog omedelbart den andliga döden och så småningom skulle även deras kroppar dö.

Konsekvenserna av Adams och Evas syndafall var mycket tydliga och vi bär dem med oss än idag. Du och jag är inte längre Guds avbild. Vi är inte syndfria utan syndiga. Vi har förlorat den fullkomliga kunskapen om Gud.

Gud visste vad som hade hänt. Som straff körde han ut Adam och Eva ur lustgården. Han sa till Adam att han nu skulle bli tvungen att arbeta hårt. Med möda

skulle han försörja sig. Och så är det än idag. Det skulle växa törnen och tistlar på Adams fält, precis som det gör hos oss än idag. Gud sa också att Adam skulle återvända till jorden som han var skapad av. Och samma sak händer med oss när vi dör, eller hur? Gud sa till Eva att hon skulle föda sina barn med smärta och att hennes man skulle råda över henne. Och så är det ju även idag.

Men Gud är inte endast en rättvis och rättfärdig Gud som avskyr och bestraffar synden. Han är också en barmhärtig och förlåtande Gud. Han gav Adam och Eva, och alla oss syndare, ett underbart, välsignat löfte. Han lovade sända en Frälsare. Denne Frälsare skulle krossa Satans huvud, det vill säga, ta ifrån honom hans makt. Men samtidigt skulle Frälsaren bli sårad. Den Frälsare som Gud lovade oss för så länge sedan är ingen mindre än Jesus Kristus, Guds Son. När han led, dog och uppstod igen från de döda befriade han också mänskligheten från syndens skuld, fruktan för döden och från Satans makt.

Du och jag behöver en Frälsare. Vi föds till denna världen som syndiga människor. Vi ärver detta syndiga tillstånd från våra första föräldrar, Adam och Eva. I vårt dagliga liv gör vi sedan mycket som är synd. Vi håller inte Guds bud. När vi ljuger, stjälar, förbannar, har onda begär, skadar våra medmänniskor eller låter något annat än Gud vara viktigast i vårt liv, då syndar vi. Vi har syndiga tankar. Vi säger det som är synd. Vi gör det som är synd. På grund av detta förtjänar du och jag den eviga döden i helvetet.

Vår tröst är att veta att Gud har hållit löftet att sända en Frälsare. Vi får kunskap om Frälsaren i Bibeln.

**LÄS MER OM MÄNNISKANS SYNDAFALL
I FÖRSTA MOSEBOKENS 3:e KAPITEL
I BIBELN.**

Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma.

1 MOSEBOKEN 3:15

